

Vraag het aan Morya



Je kan het wel

“Niettegenstaande je aanwezig bent in het leven van anderen, kan je je soms alleen voelen, maar dat is nooit erg.

Zie je eigen leven, en wanneer je denkt: ‘ik sta alleen en ik kan niets’, weet: het is niet erg, want na dit niets komt er alles. Je zal zien dat je een vertrouwen kan vinden in jezelf.

Ondanks het feit dat je gedachten zullen zeggen van: “Dat kan je niet”, zal je hart spreken en zal het zeggen: “Je kan het wel.” Het is goed om deze discussie te voeren in jezelf, en te luisteren naar je hart.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd”
(uit hoofdstuk 10: ‘Innerlijke rijkdom delen met elkaar’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 23

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


